

הבעיות הפוליטיות של העربים בתקופת המלחמה

DOC00372

1.1.1942

באיזה מצב מצאו הימים הראשונים של ספטמבר- 1939 , כלומר הימים הראשונים של פרוץ המלחמה , את העולם العربي , מבחינה מדינית ?

הם מצאו את מצרים כשהממשלה החזקה ביותר ממשלה הוואפד המצרי , המפלגה אשר ניהלה את המלחמה הלאומית של מצרים במשך עשרות שנים , אשר לא מעטים מראשה הוגלו , נאסו ונדפו על ידי השלטונות הבריטיים אשר ב- 1936 הצליפה להציג הסכם עם אנגליה על עצמאוות . המלחמה מצאה את הממשלה של המפלגה הزادת מודדת בכך מהשלטון ובמקומה ממשלה שאיננה נמנית על חסידי אנגליה ובראשה עומד עלי מאהיר , מי שהיימן נמצא במאסר בית .

המלחמה מצאה את ערבי א"י כשהממשלה שלהם ומשלחות של כל ארצות ערב חוזרות מועידת לונדון של- 1939 (הועידה הארץ ישראלית) כשהן מאוכזבות ובידיהן הספר הלבן , אשר לדעתן איננו מספק את דרישות העربים . איננו נותן להם לפחות

לחירות , אם בעtid הקרוב או הרחוק , חיים עצמאיים בארץ דוגמתם אשר בעיראק ובארצות ערביות אחרות .

הימים הראשונים של ספטמבר- 1939 מצאו את סוריה והלבנון אף הן מאוכזבות ומלאות מרירות כלפי צרפת ואנגליה משום שחדים במספר לפני כן הודיעה ממשלה סוריה והלבנון על אי יכולת הפרלמנט הצרפתי לאשר את ההסכם . או יותר נכון , את ההסכמים הסורי צרפתי והלבנוני צרפתי אשר לפיהם שתי הארץ אלה מקבלות את עצמאותן .

הימים הראשונים של ספטמבר- 1939 מצאו את סעודיה כשהיא נבוכה ושותאלת את עצמה כיצד עליה להתנהג כלפי המדינות הלוחמות . אם כי המלך אבן סעוד מכיר טוביה בשל העזרה שהוא נתנה לו , אם בימי המלחמה העולמית הקודמת , אם בימי מלחמתו במלך חוסיין מלך ח'ג'אץ ב- 1925 . ואם בימי מלחמתו במלך תימן ב- 1934 , הוא בכל זאת , מלך על ארץ מוסלמית קדושה , שאיננה קדושה רק למוסלמים הנמצאים תחת שלטונה של בריטניה או תחת שלטונו של צרפת , אלא גם לכל המוסלמים בעולם , גם ללאה אשר נמצאים תחת שלטונו של מדינות הציר .