

29.12.09

# הארץ

יום שלישי י"ב בטבת תש"ע. 29 בדצמבר 2009

## דיפלומטיה בריונית

עשרות שגרירים ישראלים קובצו השבוע מקצווי תבל לירושלים, כדי ללמוד מהשר הממונה עליהם פרקים נשכחים במדיניות החוץ של ישראל. אביגדור ליברמן מתעקש להחזיר את ישראל לימים הרעים של "העולם כולו נגדנו" ו"אין עם מי לדבר". שר החוץ, האיש האמון על קידום מעמדה של ישראל בקהילה הבינלאומית כמדינה שוחרת שלום, הציג גישה בריונית מבישה. ליברמן היה כבר לאישיות לא רצויה במדינות מפתח במזרח התיכון ובאירופה. הוא הפך את הכיסא שעליו ישבו אישים כמשה שרת, גולדה מאיר, אבא אבן, יגאל אלון, משה דיין, שמעון פרס ויצחק שמיר, למושב לצים.

בשעה שנשיא המדינה ושר הביטחון מתאמצים לשקם את היחסים האסטרטגיים עם טורקיה, שר החוץ סוגר בשחצנות את האשנב שהמדינה המוסלמית החשובה פתחה לסוריה. ערב צאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקהיר, בניסיון לשים קץ לקיפאון המתמשך במגעים עם הפלסטינים, הרביק ליברמן לרשות הפלסטינית את התואר "חבורת מחבלים". מדינות ערב, שמציעות מאז 2002 לכוונן נורמליזציה ביחסים עם ישראל, שוגות לדבריו בפנטזיות. ימים ספורים אחרי שיו"ר הרשות הפלסטינית הכריז בפומבי, כי הסכם שלום על בסיס קווי 1967 יביא לקץ התביעות נגד ישראל, שר החוץ "הגיע למסקנה" שגם חזרה לקו הירוק לא תוביל לסיום הסכסוך.

ליברמן הבהיר לעובדי משרדו בסגנון בוטה, כי השקפת העולם שלו מייצגת את מדיניות החוץ של ממשלת ישראל. למחרת, בישר להם נתניהו כי הבשילו התנאים לחידוש המו"מ עם הפלסטינים. אין מדובר בהבדלי ניואנסים; המסרים הסותרים מציגים את ישראל כמדינה הנתונה בידי ממשלה סהרורית שמתעתעת באזרחיה, כמו גם בשכניה ובידידיה בעולם.

ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה שפוליטיקאי קיצוני וחסר אחריות כליברמן יהיה חלון הראווה שלה בעולם. מינוי ליברמן לשר החוץ מתברר כאחת הטעויות החמורות של נתניהו בהרכבת ממשלתו. אם ראש הממשלה אכן מעוניין לקדם יוזמות שלום ולזכות באמונה של הקהילה הבינלאומית, עליו לתקן את הטעות ולשחרר את ליברמן מתפקידו.