

Doc 056865



# הנחות יסוד לחידוש התנופה הציונית

הנחת יסוד ראשונה היא כי המטרה שכולנו נושאים נפשנו אליה ומצווים לכוון אליה את כל הגיינו ומאמצינו — היא קיום העם היהודי וגאולתו; אם לא גאולת כל גופו, הרי לפחות גאולת רוחו; כל השאר הם אמצעים למטרה הזאת, כולל — בראש ובראשונה — מדינת ישראל. מדינת ישראל איננה מטרה בפני עצמה, אלא היא אמצעי, היא מכשיר, מכשיר כביר, להשגת המטרה של הבטחת נצחיותו של העם היהודי, הן על ידי הצלת חלקים גדולים ממנו והעברתם הכוללת לתוכה תחת לחץ מצוקה או סכנה, הן על ידי שתמשם בסיס להמשך חייו הלאומיים של העם בתפוצות. כל המאמצים הדיפלומטיים והמדיניים הנחת היסוד השנייה היא, כי לזמן בלתי מוגבל לעתיד לבוא, גזירת ההיסטוריה היא כי חלק גדול של העם יישאר מפוזר בתפוצותיו; עלינו לקבוע לעצמנו את ההנחה הזאת במלוא הבחירות, ולפיה להיערך למילוי תפקידינו.

את תודעת אחדותו ומקומה המרכזי של מדינת ישראל בחייו לעתיד לבוא, ולכן הנחת היסוד השנייה והאחרונה היא, כי עם כל היות המאמץ המחייב אתגר לעם כולו, הרי שופר האתגר הזה והמנוף לתגובה עליו היא התנועה הציונית. האתגר מופנה כלפי כל העם, אבל הן ההתרעה והן התגובה עליו מטילות שליחות מרכזית ומכרעת על התנועה הציונית — ואני גורס את התנועה הציונית כמקפת הן את התפוצות והן את מדינת ישראל.

הנחתי הרביעית, כי גם ביצורה של מדינת ישראל וגם שמירה על קיומו של העם כולו לא יושגו מאליהם, אלא הם מחייבים מאמץ, מאמץ מודע ומכוון ומחושב לדורות, יש לבלום את תהליכי ההתבוללות ולהציב תריס בפני סכנת הטמיעה — למען הגברת הניקה למדינת ישראל, ויש להגביר את הניקה למדינת ישראל למען בלימת הטמיעה. גם זה וגם זה הם הן מטרה והן אמצעי ושניהם מושגתים על יסוד אחד.

הנחת יסוד שלישית היא, כי עם כל היות מדינת ישראל מכשיר כביר לקיומו של העם, מוקד מהפנט שלא היה כמותו לעם זה דורג דורות, מקור של השראה מדינית, רוחנית וחברתית, מצודת עתידו של העם, המבטיחה את קיומו פשוטו כמשמעו — הרי קיומה בלבד של מדינת ישראל אינו יכול בשום פנים להספיק כדי מילוי השליחות המוטלת עליה. קודם כולל, גם קיומה אינו מבוצר דיו ומחייב מאמצים כבירים למען הבטיחו; אבל גם אילו היתה מדינת ישראל מובטחת לחלוטין בקיומה לעתיד לבוא, הרי בקיום בלבד לא סגי ומכאן, כמסקנה מוכרחת, נובעת

יסוד זה הוא ההנחה החמישית, שיש בה בניין אב, והיא, כי קיומם של המדינה ושל העם בתפוצותיו לאורך ימים לא ייכון בלי תורת חיים, הממוזגת ממורשת עבר ומחזון העתיד, ששמה הציונות. יש לחזור ולהדגיש, כי הציונות לא סיימה שליחותה עם הקמת המדינה, אלא תפקידה הוא לקיימה, לפתח את הווייתיה הדינאמית, להבטיח את ייעודה בשמירת קיומו של העם ובהעשרת תוכן חייו, להיערך למאמץ ישיר, המכוון להבטחת קיומו, ללכדו סביב המדינה, לעוררו לעלייה אליה, לכוון לבן לשאיבת השראה ממפעלה היוצר ולהשליט בקרב

בתפוצות הגולה, משה שרת, חורף תשכ"ה



אחד הקבוצות והקיבוצים